



## **FEESTELIJKE BENEFIETLEZING OP 16 MAART!!!**

### ***DE INSPIRATIEBRONNEN VAN JEROEN BOSCH*** *De schilder vanuit zijn oeuvre en in zijn tijd verkend*

#### **ER IS VEEL TE VIEREN:**

#### **Levend Verleden Utrecht bestaat 20 jaar!**

In die 20 jaar is veel gebeurd. Ik heb veel lezingen, cursussen en rondleidingen verzorgd.  
En mijn grote boek: *Aards, betrokken en zelfbewust* zag het daglicht.  
De promotie in 2008 was een absoluut hoogtepunt!

Het scheppende proces is volop in beweging.  
Steeds meer leg ik de relatie tussen de middeleeuwse samenleving en huidige ontwikkelingen.

#### **Dit proces resulteerde in een nieuwe bedrijfsnaam:**

#### **Levend Verleden Nu**

en een nieuwe website:

**[www.levendverledennu.nl](http://www.levendverledennu.nl)**

met blogs en (bijna) alle artikelen  
en rondleidingen waarvoor u zich kunt aanmelden!

Levend Verleden Nu staat nu ook op **Facebook** (like me, like vooral LVN!).  
De nodige publicaties staan op stapel: zie [www.levendverledennu.nl](http://www.levendverledennu.nl)

#### **Op naar de volgende 20 jaar!**

**En daarvoor heb ik uw steun nodig:**

## **FEESTELIJKE BENEFIETLEZING OP 16 MAART over de inspiratiebronnen voor Jeroen Bosch**



In het Jeroen Bosch-jaar is er alle gelegenheid om uw fascinatie voor deze inspirerende schilder te onderzoeken. Ik zal daar graag mijn licht op laten schijnen. Al 30 jaar intrigeert deze schilder mij. Ik was en ben ervan overtuigd dat hij – samen met Pieter Bruegel – een sleutel biedt om die roerige 16<sup>e</sup> eeuw met zijn vele politieke, economische en sociale crises en oorlogen te begrijpen. Welke innerlijke noodzaak dreef deze visionaire schilder?

Mij lijkt het leuk om u te begroeten op **woensdag 16 maart in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht. Inloop vanaf 19.30 uur, lezing incl. pauze 20.00 – 22.00 uur.** De Lutherse kerk is op loopafstand van het centraal station. Lijn 2 stopt op zowel de Korte als de Lange Nieuwstraat.

U wordt ontvangen met koffie of thee en iets lekkers. **Na de lezing is er ruimte voor ontmoeting met een hapje en een drankje.**

**Entrée: €25,- inclusief koffie, thee, drankjes en versnaperingen**

Graag aanmelden via [info@levendverledennu.nl](mailto:info@levendverledennu.nl) of het contactformulier op de website. Eventueel per telefoon: 030-2715705.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op IBAN NL66 INGB 0009 1895 82 ten name van Levend Verleden Nu te Utrecht.

En mocht u vanuit van uw hart meer geld willen overmaken, dan is wellicht de fondswerving die Dynamiek, stichting voor cultuurhistorisch onderzoek voor mij gestart is, voor u interessant (zie: <http://www.dynamiek-cultuurhistorie.nu>). Als u bij de aanmelding simpelweg vermeldt ‘betaald via fondswerving’, dan komt het helemaal goed.

Tot dan?

Een hartelijke groet van Llewellyn Bogaers