

VONC

Brengt je met elkaar in gesprek

16 januari om 20:00 uur 3Ranken:
Burgerschap en Barmhartigheid

Zien wij nog 'om naar elkaar'? Naasteliefde is een kernwaarde van het christendom. Maar onze christelijke wortels worden steeds minder zichtbaar. Zit naasteliefde in onze genen, of niet? Dr. Llewellyn Bogaers vertelt hoe onze samenleving door de eeuwen heen met compassie is omgegaan. In die vroeg-moderne tijd groeide tussen burgers het verschil tussen rijk en arm. Mensen werden meer standsbewust en tegelijk verminderde de solidariteit met minderbedeelden. In de tweede helft van de 20e eeuw stond 'de zorgzame samenleving' even hoog op de sociale agenda. Maar hoe zit dat nu? Is er nog plaats voor barmhartigheid in de harten van de mensen?

Llewellyn Bogaers presenteert een totaalplaatje met aandacht voor alle Nederlanders, of zij nu aan de touwtjes trekken, aan de zijlijn staan, van hier zijn of van buiten komen. Verder onderzoekt zij deze avond met ons 'barmhartigheid' in de praktijk.

Een boeiende lezing die u niet mag missen!
Vrijwillige bijdrage €5,-
Aanmelden kan via
vonc@3ranken.nl



VONC zet je aan het denken

